

Câu Hỏi Trắc Nghiệm

Sử Ký Việt Nam

- Ai đã chỉ huy cuộc khởi nghĩa đầu tiên giành lại độc lập của dân tộc Việt?
 - Hai Bà Trưng**
Hai bà khởi nghĩa, chiếm lại được 65 thành trì, đánh đuổi quân Tô Định về Tàu và xưng vương năm 40, đóng đô ở Mê Linh (nay thuộc tỉnh Phúc Yên.)
 - Bà Triệu
 - An Dương Vương
 - Lý Nam Đế
- Tên nào sau đây **không** phải tên nước Việt Nam qua các thời đại?
 - Xích Quỷ *Niên đại Kinh Dương Vương (2879 tr.DL)*
 - Đại Nam *Triều vua Minh Mạng (1820-1840)*
 - Hải Nam**
 - Vạn Xuân *Nhà Tiền Lý (542-602)*
- Ai đã khởi nghĩa đánh đuổi quân Tàu, chiếm lại Long Biên, đuổi được Thứ sử Tiêu Tư về Tàu, và lập nên nhà Tiền Lý?
 - Lý Công Uẩn [Lý Thái Tổ]
 - Lý Bôn [Lý Nam Đế] Năm 541-544**
 - Lý Phật Tử [Hậu Lý Nam Đế]
 - Lý Phật Mã [Lý Thái Tông]
- Trong thời kỳ bị Tàu [nhà Đường] đô hộ lần thứ 3 (603-939), có nhiều cuộc cách mạng nổi lên chống bọn đô hộ. Một cuộc khởi nghĩa đáng kể năm 791 của Phùng Hưng, chiếm được phủ đô hộ, nhưng sau ông cai trị sau mấy tháng thì mất. Dân chúng thương tiếc lập đền thờ, tôn ông là gì? giải thích tôn danh đó?
 - Hắc Đế, vì da ông ngăm đen.
 - Bổ Cái Đại Vương, vì tôn sùng ông như cha mẹ.**
 - Vạn Thắng Vương, vì ông đánh trận nào cũng thắng.
 - Bắc Bình Vương, vì ông đánh thắng phương bắc.
- Lệ Hai Bà Vương là danh xưng quân Tàu kính nể đặt cho ai?
 - Bà Trưng Trắc
 - Bà Trưng Nhị
 - Bà Triệu** *Khởi nghĩa ở quận Cửu Chân năm 248.*
 - Thánh Chân Công Chúa [nữ tướng Lê Chân]
- Trong văn sử Trung Hoa có câu
"Hoành qua đương hổ dị, Đối diện Bà Vương nan."
nghĩa: "Múa ngang ngọn đao dễ chống hùm, Đối mặt Vua Bà thì thực khó."
Bà Vương (hay Vua Bà) chỉ ai?
 - Bà Trưng Trắc
 - Bà Trưng Nhị
 - Bà Triệu**
 - Thánh Chân Công Chúa [nữ tướng Lê Chân]
- Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca có đoạn thơ
Hồng quân nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên Biên thành
Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta
Đoạn thơ này để kể công đức của ai?
 - Hai Bà Trưng**
 - Bà Triệu
 - Huyền Trân Công chúa
 - Thánh Chân Công Chúa [nữ tướng Lê Chân]

8. Ca dao có câu:
*Dù ai đi ngược về xuôi
 Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.*
 Giỗ tổ nào? và đền thờ tổ ở đâu?
- Kinh Dương Vương [Lộc Tục], ở núi Ngũ Lĩnh
 - Lạc Long Quân [Sùng Lãm], ở Đông Sơn
 - Hùng Vương, ở Phú Thọ**
 - Thục An Dương Vương, ở Phong Khuê [Cổ Loa]
9. Vị anh hùng nào? đã chiến thắng trận đánh lịch sử nào? đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc, mở đầu cho thời kỳ độc lập của Việt Nam?
- Lý Nam Đế & Triệu Quang Phục, tại Đầm Dạ Trạch (541-548).
 - Hai Bà Trưng, ở Lĩnh Nam (40-43).
 - Bà Triệu, ở quận Cửu Chân (248).
 - Ngô Quyền, thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (938).**
10. Vào thời các vua Hùng, tên nước ta là Văn Lang. Giải thích "Văn Lang"?
- Văn = đẹp đẽ; Lang = người trai trẻ hay tên một chức quan.**
 - Văn Lang = Hoà Bình
 - Văn Lang = Luôn là mùa xuân
 - Văn Lang = Yên bình
11. Đời vua Trần Anh Tông (1293-1314), vua gả con gái là Công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân để nhận sinh lễ là hai châu Ô và Rí (1307). Vùng hai châu này ngày nay thuộc:
- Quảng Bình, Quảng Trị [châu Địa Lý, Ma Linh & Bồ Chính]
Lý Thánh Tông, 1069. Ba châu chạy dài từ Hoành Sơn đến đèo Lao Bảo ở phía bắc của Huế ngày nay.
 - Thừa Thiên [Thuận Châu & Hoá Châu] (thuộc khu vực Quảng Trị và Huế ngày nay)**
 - Quảng Nam & Quảng Ngãi *Hồ Hán Thương, 1402.*
 - Bình Định, Phú Yên & Khánh Hòa
** Năm 1611, chúa Nguyễn tiến quân đánh Chăm Pa, chiếm luôn khu vực Phú Yên và dời biên giới đến Đèo Cả ở phía bắc Nha Trang và đổi tên vùng đất này thành Trấn Biên Dinh (đinh Trấn Biên).
 * Năm 1653, chúa Nguyễn đem quân tấn công chiếm luôn vùng Nha Trang và dời biên giới của mình đến khu vực Cam Ranh, đổi tên thành 2 dinh Thái Khang và Diên Khánh.
 * Năm 1832, vua Minh Mạng thực hiện cải tổ quy lưu để xóa bỏ cơ chế tự trị của người Chăm Pa, chia đất đai này thành hai huyện An Phước và Hòa Đa trực thuộc Ninh Thuận Phủ (phủ Ninh Thuận - tỉnh Bình Thuận) lúc bấy giờ. Vương quốc Chăm Pa hoàn toàn sát nhập vào quốc gia Việt Nam.*
12. Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế Quang Trung (1788) rồi kéo 10 vạn quân ra Bắc tiêu phạt quân Tàu. Vua cho quân tạm ngừng ăn Tết sớm ngày nào? ở đâu?
- 10 tháng chạp, ở Nghệ An
 - 15 tháng chạp, ở vùng núi Tam Đảo
 - 20 tháng chạp, ở vùng núi Tam Điệp (Ninh Bình)**
 - 25 tháng chạp, ở Phú Xuân
13. Trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi có câu:
"Toa Đô kí cầm u Hàm Tử quan, Ô Mã hựu ế u Bạch Đằng hải." Nghĩa [Bản dịch: Ngô Tất Tố]:
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.
 Câu trên đề ghi những chiến công hiển hách của ai? chống quân xâm lăng nào?
- Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán (939), chấm dứt thời kỳ bị Tàu đô hộ (Bắc thuộc).
 - Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên khi xâm chiếm Đại Việt lần thứ ba.
giết Toa Đô nơi trận Hàm Tử (1285) & bắt sống Ô Mã Nhi tại sông Bạch Đằng (1287).
 - Bình Định Vương Lê Lợi đánh thắng quân Minh (1427)
 - Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đại thắng quân Thanh (1789)
14. Trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi có câu
*Ta đây: Lam Sơn dấy nghĩa;
 chốn hoang dã nương mình.
 Ngắm non sông căm nổi thế thù;
 thế sông chết cùng quân nghịch tặc.*
 Lam Sơn ở đâu? Ai "dấy nghĩa"? Quân nghịch tặc nào?

- a. Lam Sơn ở **Thanh Hóa**; năm 1418 **Lê Lợi** xưng là Bình Định Vương khởi nghĩa đánh quân Tàu **nhà Minh**, giành lại độc lập cho người Việt Nam sau 20 năm chiến đấu (1427).
- b. Lam Sơn ở **Nghê An**; năm 1788 Bắc Bình Vương **Nguyễn Huệ** lên ngôi Hoàng Đế Quang Trung rồi kếp 10 vạn quân ra Bắc đánh tan quân Tàu **nhà Thanh** vào đầu xuân 1789.
- c. Lam Sơn ở **Nghê An**; năm 1285 **hai vua Trần Thánh Tông** và **Nhân Tông** bị **quân Nguyên** [Mông] liên tiếp đánh, phải lui dần về Lam Sơn rồi từ đó phản công.
- d. Lam Sơn ở **Thanh Hóa**; năm 248 **Bà Triệu** Thị Trinh (khi đó mới 23 tuổi) lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại sự xâm lược của **quân Đông Ngô** do Lục Dận, thứ sử Giao Châu chỉ huy.
15. Trong thời kỳ bị Tàu đô hộ lần thứ nhất (111 tr.DL-39) có những cuộc khởi nghĩa đáng kể nào? để chống lại quân xâm lăng?
- a. **Hai Bà Trưng ở Mê Linh (Phong Châu), chống lại quân nhà Hán.** (40-43)
- b. Bà Triệu ở quận Cửu Chân (Thanh Hóa), chống lại quân Đông Ngô.
- c. Lí Bôn (hay Lý Bí) ở Thái Bình (Sơn Tây), chống lại quân nhà Lương.
- d. Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế) ở Hùng Sơn (Hà Tĩnh), chống lại quân Đường.
16. Trong thời kỳ bị Tàu đô hộ lần thứ hai (43-544) có những cuộc khởi nghĩa đáng kể nào? để chống lại quân xâm lăng?
- a. Hai Bà Trưng ở Mê Linh (Phong Châu), chống lại quân nhà Hán
- b. **Bà Triệu ở quận Cửu Chân (Thanh Hóa), chống lại quân Đông Ngô.** (248)
- c. Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế) ở Hùng Sơn (Hà Tĩnh), chống lại quân Đường. (722)
- d. Phùng Hưng ở Đường Lâm (Hà Tây), chống lại sự thống trị của nhà Đường. (791)
17. Trong thời kỳ bị Tàu đô hộ lần thứ ba (603-939) có những cuộc khởi nghĩa đáng kể nào? để chống lại quân xâm lăng?
- a. Hai Bà Trưng ở Mê Linh (Phong Châu), chống lại quân nhà Hán
- b. Bà Triệu ở quận Cửu Chân (Thanh Hóa), chống lại quân Đông Ngô.
- c. Lí Bôn (hay Lý Bí) ở Thái Bình (Sơn Tây), chống lại quân nhà Lương.
- d. **Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế) ở Hùng Sơn (Hà Tĩnh), chống lại quân Đường.** (722)
18. Ca dao có câu nuôi dưỡng tình tự quê nhà, ý thức chống ngoại xâm:
*Con ơi con ngủ cho lành
 Để mẹ gánh nước rửa bành con voi
 Muốn coi lên núi mà coi
 Coi bà quản tượng cỡi voi bành vàng*
- Câu ca dao lưu truyền công đức chống xâm lăng của vị anh thư nào?
- a. Hai Bà Trưng
- b. **Bà Triệu**
- c. Nữ tướng Lê Chân
- d. Huyền Trân công chúa
19. "Không thành công thì thành nhân." Câu nói đó của vị anh hùng liệt sĩ nào trước khi bị giặc Pháp đem đi xử tử ở Yên Bái?
- a. Phạm Hồng Thái
- b. **Nguyễn Thái Học**
- c. Hoàng Hoa Thám
- d. Nguyễn Trung Trực
20. Trong bài *Chiếu Xuất Quân* có các câu:
*Đánh cho để dài tóc
 Đánh cho để đen răng
 Đánh cho nó chích luân bất phản
 Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
 Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ*
- Bài *Chiếu Xuất Quân* này của vị anh hùng nào?
- a. Trần Hưng Đạo
- b. Lý Thường Kiệt
- c. **Nguyễn Huệ**
- d. Lê Lợi

21. Thời Đế Nhị Cộng Hòa Việt Nam, chính quyền trung ương được tổ chức thành 19 bộ. Cơ cấu nào sau đây **không** phải là một bộ:

- a. Chiêu Hồi
- b. Văn Hóa**
- c. Phát Triển Nông Thôn
- d. Phát Triển Sắc Tộc

Chính quyền Trung ương được tổ chức thành 19 Bộ: Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin, Bộ Chiêu hồi, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế, Bộ Tư pháp, Bộ Phát triển Nông thôn, Bộ Cải cách Điền địa và Phát triển Nông-Ngư nghiệp, Bộ Công chánh, Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Xã hội, Bộ Lao động, Bộ Cựu chiến binh, Bộ Phát triển Sắc tộc, Bộ Đặc trách liên lạc Quốc hội.

Ngoài ra còn có 3 Quốc Vụ Khanh: Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, Quốc vụ khanh đặc trách tài thiết và phát triển, Văn phòng Quốc vụ khanh.

22. Tên vị nguyên thủ quốc gia [Tổng Thống] thời Đế Nhất Việt Nam Cộng Hòa?

- a. Hồ Chí Minh
- b. Ngô Đình Diệm**
- c. Dương Văn Minh
- d. Nguyễn Văn Thiệu

23. Trong lịch sử, Việt Nam đã ba lần thắng giặc Tàu xâm lăng trên sông Bạch Đằng. Hãy kể tên những người anh hùng của ba cuộc chiến đó?

- a. **Ngô Quyền, Lê Đại Hành, và Trần Hưng Đạo**

** Tháng 11 năm 938, quân Nam Hán bị Ngô Quyền đánh tan trong trận Bạch Đằng. Con vua Nam Hán là Vạn vương Hoàng Tháo bị giết chết.*

** Đầu năm 981, vua nhà Tống phát quân sang đánh Đại Cồ Việt. Vua Lê Đại Hành cử Phạm Cự Lạng làm đại tướng quân, đánh tan quân Tống tại Bạch Đằng và Tây Kết, quân Lê giết được Hầu Nhân Bảo, bắt sống Quách Quán Biện, Triệu Phụng Huân, quân Tống rút lui về nước.*

** Trong lần kháng chiến thứ 3 chống Mông Nguyên, quân Trần đại phá quân Nguyên ở sông Bạch Đằng tháng 4 năm 1288, bắt sống Nguyên soái Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ Ngọc. Thoát Hoan một lần nữa chạy trốn về bắc.*

- b. Đinh Bộ Lĩnh, Ngô Quyền, và Trần Bình Trọng
- c. Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, và Nguyễn Huệ
- d. Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, và Nguyễn Huệ

24. Sử gia Lê Văn Hưu [đời nhà Trần, người viết *Đại Việt Sử Ký*] đã viết về thời kỳ nào nước Việt Nam "... nhân dân quá nửa là sư sãi, trong nước chỗ nào cũng có chùa chiền...?"

- a. Đinh (968-980)
- b. Tiền Lê (980-1007)
- c. Hậu Lý (1009-1225)** *Phật giáo trở thành quốc đạo phát triển tới mức như sử gia Lê Văn Hưu đã viết.*
- d. Trần (1225-1400)

25. Bài "Dụ chư tỳ tướng hịch văn", còn gọi là "Hịch Tướng Sĩ" để khuyên răn quân sĩ học tập binh pháp, rèn luyện, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống ngoại xâm do ai viết?

- a. Lý Thường Kiệt
- b. Trần Hưng Đạo**

Tháng 12 năm Giáp Thân 1284, hiệu Thiệu Bảo năm thứ 6, đời Trần Nhân Tông, đại binh Thoát Hoan tiến đánh Chi Lăng, Trần Quốc Tuấn thất thế đưa quân chạy về Vạn Kiếp. Vua Nhân Tông thấy thế giặc mạnh, cho vời ông về Hải Dương mà phán "Thế giặc to như vậy, mà chống với chúng thì dân sự tàn hại, hay là trăm sẽ chịu hàng để cứu muôn dân?" Vương tâu: "Bệ hạ nói câu ấy là lời nhân đức, nhưng Tôn Miếu Xã Tắc thì sao? Nếu Bệ hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau hãy hàng!" Vua nghe thế yên lòng. Hưng Đạo Vương trở về Vạn Kiếp hiệu triệu 20 vạn quân Nam, và thảo bài Dụ chư tỳ tướng hịch văn), thường gọi là Hịch tướng sĩ) để khuyên răn tướng sĩ, đại ý khuyên binh sĩ học tập và rèn luyện võ nghệ, khuyên các tướng học tập trận pháp theo sách Binh thư yếu lược, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 2.

- c. Lê Lợi
- d. Nguyễn Trãi